

Het begint langzamerhand een heuse traditie te worden: het Graaf Florislaan Straatfeest. Zaterdag 3 september was het weer zover: een gezellig samenzijn met burens en kinderen, georganiseerd voor en door de straat. Dit keer was het motto: Flower Power, Rock and Roll, the Swinging Sixties. De straat werd die middag versierd met kleurrijke vlaggenlijnen terwijl de tafels, marktkraampjes, biertap en muziekinstallatie werden opgebouwd. Vanaf 17.00 uur verschenen de burens in hippe outfits, met hun favoriete langspeelplaten onder de arm. Er werd door jong en oud gedanst, gespeeld en geproefd van verschillende gerechten. Voor de kleintjes werd op straat friet gebakken en zelf konden ze hun favoriete pizza's bereiden en afbakken in de houtgestookte pizza-oven. Zelfs de honden in de straat hadden die avond hun eigen feestje. Af en toe leek het wel Little Woodstock daar in de Florislaan. Er werd gedanst tot in de late uurtjes!